

MIN BAGGRUND

Melissa og jeg valgte for 11 år siden Dragør Kommune til. Efter fem år i Asien vendte vi hjem med tre blebørn, Karl (født i Kina), Mia og Jens (født i Malaysia). Tilflyttere? Ja. Med stolthed!

Jeg blev formand for skolebestyrelsen på Store Magleby Skole i en tumultarisk tid. Den tidligere bestyrelse blev opløst i frustration over mangel på lydhørhed fra kommunens politikere. En frustration jeg også følte, men gennem konstruktivt samarbejde mellem de tre skolebestyrelser og etableringen af Det Rådgivende Skoleorgan fik vi vendt stemningen og skabt et fællesskab omkring skolerne.

Den tilgang vil jeg tage med ind i kommunalpolitik. Hvor vi taler sammen om det, der forener os, og det, der skiller os.

Jeg er 48 år, børnene er nu 14, 12 og 12, Melissa er stadig ved min side. Jeg er selvstændig konsulent for store danske virksomheder.



PERSONLIGE MÆRKESAGER

- Nærdemokrati. Involvering. Dialog. Vi kan være konstruktivt uenige og berige hinandens forståelse ved at tale sammen
- Tilgængelighed. Borgeren i fokus. Trivsel. Det skal være berigende for kommunens medarbejdere at yde borgernær service
- Fællesskab. Vi har valgt Dragør til. Vi skal gøre Dragør Kommune til det bedste sted at leve og bo. Sammen

KONTAKT

Hvis du har spørgsmål vedrørende Liste T's politik og mine personlige holdninger, så fang mig på:

Facebook: facebook.com/ReneBomholt.Dragoer
Instagram: instagram.com/renebomholt/
E-mail: rene@bomholt.com

René Bomholt
Stærevænget 21
2791 Dragør
Tlf. 30 53 52 63

Læs mere på www.t-dragoer.dk
Mød os på Facebook og Instagram



RENÉ BOMHOLT

NÆRDEMOKRATI OG INVOLVERING

Høringssvar... jeg har været der, skrevet (for) mange af dem i sene nattetimer, fået dem ignoreret eller overset. Det er ikke et nær-demokrati værdigt.

En høring går ud på at lytte, men udelukker muligheden for at stille opklarende spørgsmål. For at indgå i en dialog. Derfor skal vi politikere folde ørene ud tidligt. Lytte. Spørge.

Inden det er for sent og et høringssvar ikke længere kan påvirke en beslutning. Det betyder ikke, at det er borgerne, der skal træffe beslutningerne og udforme politikken. Det ansvar og den byrde ligger stadig på politikernes skuldre.

Vi skal gøre det på et oplyst grundlag ved at involvere bredt og have dialog både med dem, der er for, og dem, der er imod. Så længe vi er konstruktivt uenige, kan vi berige hinandens forståelse.

VI SKAL SOM BORGERE MODTAGE DEN RETTE HJÆLP, TIL DEN RETTE TID, UDEN AT FARE VILD I SYSTEMET

LET AT VÆRE BORGER

Tilgængelighed. En kommune er der for sine borgere. En kommune er intet uden sine borgere. Derfor skal kommunen også være tilgængelig. Det skal være let for borgerne at komme i kontakt med kommunen og få løst de behov eller problemer, der er – lige fra ekstra affaldssække til midlertidige eller permanente hjælpemidler. Vi skal som borgere modtage den rette hjælp, til den rette tid, uden at fare vild i systemet. Derfor skal vores gode medarbejdere trives og have råderum i dagligdagen til at yde

den bedste service for borgerne. Borgernes behov skal være i centrum, ikke paragraffer og processer, men mennesker.

FORPLIGTENDE FÆLLESSKAB

Fællesskab. Summen af Dragør Kommunes borgere er et fællesskab. Og kommunen summer af fællesskaber. Frivillige, der brænder for en sag og gør en indsats for andre. I sportsklubber, foreninger, råd og bestyrelser. I organisationer med vedtægter og i løst sammensatte grupper. Natteravnene, der holder et vågent øje med vores unge. Gazeller, der løber. Filmfremvisere. Trænere, der lærer andre, hvordan bolde i alle størrelser og former håndteres. De, der dypper bare numser i vinterkoldt vand, og dem, der uddeler duelighedstegn ved lejrbaal. Cykler med røde kalecher og sække, der samles skrald i. Alle de initiativer skal vi støtte og støtte op om. De skal have de rette vilkår og anerkendes. Deres ideer skal møde opbakning og hjælp til at blive realiseret.

